



*Als een vogel, stil en plots
wiekt hij van hier,
't was goed, genoeg geweest ook,
zijn vrijheid tegemoet.*

Zoals hij zelf altijd zei:
" 't is wat het is "

Walter Nooyens



Marie-Louise Van Oers († 2013)

Hij werd geboren te Turnhout op 8 juli 1951 en
is in het AZ Klina te Brasschaat
zachtjes ingeslapen 24 september 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid te nemen
van ons pa, onze bompa tijdens de uitvaartdienst
in het Strijboshof, Achterbroeksteenweg 69 te Kalmthout
op woensdag 2 oktober 2024 om 11.00 uur.

Samenkomst met gelegenheid tot condoleren
in het Strijboshof vanaf 10.30 uur.

Ons pa, onze bompa krijgt een mooi plaatsje thuis,
in de warmte van ons gezin.

Voor een stil moment bij Walter bent u welkom in
rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op maandagavond a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Hij zal altijd verder leven in de harten van:

Ken en Nikkie Nooyens - Deckx
Ceylan
Amber

Ellen en Kevin Nooyens - Van Pelt
Bren
Sten

zijn kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verdriet:

Zijn broer, zussen, schoonbroers en schoonzussen.
De neven en nichten.
De families Nooyens, Van Oers, Moons, Vergouwen.

*Walter hield van bloemen,
zijn wens was dan ook dat iedereen één losse bloem
mee bracht naar zijn afscheid.*

Rouwadres: Familie Nooyens - Van Oers
p/a Begraffenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan ook online via www.begraffenissenhensen.be